



# Avondvierdaagse Driebergen-Rijsenburg

## Liedjes voor de Avondvierdaagse

Met zingen tijdens het lopen wordt het nog leuker en gezelliger! Hieronder alvast een aantal om uit je hoofd te leren. Ken jij ook een leuk liedje dat hier absoluut bij moet, stuur de tekst dan naar ons op. (Zie de website voor ons mailadres.)

1. **Een Nederlandse Amerikaan**
2. **Mijn tante in Marokko**
3. **Het hondje van de bakker**
4. **Roodkapje**
5. **Potje met vet**
6. **Tien kleine visjes**
7. **Advocaatje ging op reis**
8. **De Zeppelin**
9. **Zo gaat ie goed, zo gaat ie beter**
10. **Dit is het einde**

### **Een Nederlandse Amerikaan**

Een Nederlandse Amerikaan,  
die zie je al van verren staan  
Een Nederlandse Amerikaan,  
die zie je al van verren staan

Van voor naar achter van links naar rechts  
van voor naar achter van links naar rechts  
van voor naar achter van links naar rechts  
van voor naar achter van links naar rechts

Zijn hoofd lijkt wel een varkenskop,  
er staat zowat geen haar meer op  
Zijn hoofd lijkt wel een varkenskop,  
er staat zowat geen haar meer op

Van voor naar achter van links naar rechts  
van voor naar achter van links naar rechts  
van voor naar achter van links naar rechts  
van voor naar achter van links naar rechts

Z'n neus lijkt wel een zure bom,  
ik wou dat ik er in happen kon  
Z'n neus lijkt wel een zure bom,  
ik wou dat ik er in happen kon

Van voor naar achter van links naar rechts  
van voor naar achter van links naar rechts  
van voor naar achter van links naar rechts  
van voor naar achter van links naar rechts

Zijn hemd lijkt wel een prentenboek,  
het hangt een meter uit zijn broek  
Zijn hemd lijkt wel een prentenboek,  
het hangt een meter uit zijn broek

Van voor naar achter van links naar rechts  
van voor naar achter van links naar rechts  
van voor naar achter van links naar rechts  
van voor naar achter van links naar rechts



# Avondvierdaagse Driebergen-Rijsenburg

Z'n das lijkt wel een ratelslang,  
die is wel zeven meter lang  
Z'n das lijkt wel een ratelslang,  
die is wel zeven meter lang

Van voor naar achter van links naar rechts  
van voor naar achter van links naar rechts  
van voor naar achter van links naar rechts  
van voor naar achter van links naar rechts

Zijn broek reikt amper tot zijn kuit,  
gestreepte sokken er onderuit.  
Zijn broek reikt amper tot zijn kuit,  
gestreepte sokken er onderuit.

Van voor naar achter van links naar rechts  
van voor naar achter van links naar rechts  
van voor naar achter van links naar rechts  
van voor naar achter van links naar rechts

Zijn buik lijkt wel een lucht ballon,  
ik wou dat ik er in prikken kon  
Zijn buik lijkt wel een lucht ballon,  
ik wou dat ik er in prikken kon

Van voor naar achter van links naar rechts  
van voor naar achter van links naar rechts  
van voor naar achter van links naar rechts  
van voor naar achter van links naar rechts

Maar iemand met een goed verstand,  
doet zoiets niet in Nederland!  
Maar iemand met een goed verstand,  
doet zoiets niet in Nederland!

Van voor naar achter van links naar rechts  
van voor naar achter van links naar rechts  
van voor naar achter van links naar rechts  
van voor naar achter van links naar rechts

## Mijn tante in Marokko

Mijn tante in Marokko

Ik heb een tante in Marokko en die komt, HIEP HOI  
Ik heb een tante in Marokko en die komt, HIEP HOI  
Ik heb een tante in Marokko,  
een tante in Marokko,  
een tante in Marokko en die komt, HIEP HOI

Refrein:

Zing ik A-Ja-Jippie-Jippie-Jee, HIEP HOI  
Zing ik A-Ja-Jippie-Jippie-Jee, HIEP HOI  
Zing ik A-Ja-Jippie,  
A-Ja-Jippie,  
A-Ja-Jippie-Jippie-Jee, HIEP HOI  
En ze komt op twee kamelen als ze komt, HOBBEL HOBBEL  
En we halen d'r met z'n allen van de trein, TSJOEK TSJOEK  
En dan drinken we een cola met een tic, SLURP, SLURP



# Avondvierdaagse Driebergen-Rijsenburg

En dan braden we een varken aan het spit, KNOR, KNOR  
En dan vieren we met z'n allen lekker feest, OLÉ OLÉ

## Het hondje van de bakker

Het hondje van de bakker, dat had vies gedaan  
Dat was gaan zwemmen, zonder zwembroekie aan!

En van je hela hela hela holala  
hela hela hela holala  
hela hela hela holala  
hela hela hela ho

Toen kwam er politie, die zei: "Vieze Hond"!!  
Ben jij gaan zwemmen, zonder broekie aan je kont!

## Roodkapje

Zeg Roodkapje waar ga je henen.  
Zo alleen, zo alleen.  
Zeg Roodkapje waar ga je henen.  
Zo alleen.

Ik ga naar grootmoeder koekjes brengen.  
In het bos, in het bos.  
Ik ga naar grootmoeder koekjes brengen.  
In het bos.

In het bos zijn de wilde dieren.  
In het bos, in het bos.  
In het bos zijn de wilde dieren.  
In het bos.

Ik ben niet bang voor de wilde dieren,  
Ben niet bang, ben niet bang.  
Ik ben niet bang voor de wilde dieren,  
Ben niet bang.

Ik zal eens zien of jij niet bang bent.  
Zal eens zien, zal eens zien.  
Ik zal eens zien of jij niet bang bent.  
Zal eens zien.

## Potje met vet

Dit is het eerste couplet  
Ik heb een potje met vet  
Al op de tafel gezet  
Ik heb een potje, potje, potje, potje vet  
Al op de tafel gezet

Dit is het tweede couplet  
Ik heb een potje met vet  
Al op de tafel gezet  
Ik heb een potje, potje, potje, potje vet  
Al op de tafel gezet



# Avondvierdaagse Driebergen-Rijsenburg

Dit is het derde couplet  
et cetera.  
et cetera.

## Tien kleine visjes

Tien kleine visjes  
Die zwommen naar de zee  
Moeder zei:  
Maar ik ga niet mee  
Ik blijf lekker in die oude boeren sloot  
Want in de zee zwemmen haaien  
En die bijten je

blub, blub, blub, blub-blub-blub  
blub, blub, blub, blub-blub-blub!

Negen kleine visjes

Acht kleine visjes

Zeven kleine visjes

Zes kleine visjes

Vijf kleine visjes

Vier kleine visjes

Drie kleine visjes

Twee kleine visjes

Eén klein visje  
Die zwom naar de zee  
Moeder zei:  
Maar ik ga niet mee  
Ik blijf lekker in die oude boeren sloot  
Want in de zee zwemmen haaien  
En die bijten je dood....

## Advocaatje ging op reis

Advocaatje ging op reis, tiereliereliere  
advocaatje ging op reis, tierelierelom.

Met zijn hoedje op zijn arm, tiereliereliere  
met zijn hoedje op zijn arm, tierelierelom.

Bij een herberg bleef hij staan, tiereliereliere  
bij een herberg bleef hij staan, tierelierelom.

Met zijn hoedje ...

Stokvis kreeg hij bij 't ontbijt, tiereliereliere  
stokvis kreeg hij bij 't ontbijt, tierelierelom.

Met zijn hoedje ...

't Graatje schoot hem in zijn keel, tiereliereliere  
't graatje schoot hem in zijn keel, tierelierelom.

Met zijn hoedje ...



# Avondvierdaagse Driebergen-Rijsenburg

Dokter werd erbij gehaald, tiereliereliere  
dokter werd er bij gehaald, tierelierelom.

Met zijn hoedje ...

Maar de dokter was te laat, tiereliereliere  
maar de dokter was te laat, tierelierelom.

Met zijn hoedje ...

Zo ging Advocaatje dood, tiereliereliere  
zo ging Advocaatje dood, tierelierelom.

Met zijn hoedje ...

't Gras dat groeit nu op zijn buik, tiereliereliere  
't gras dat groeit nu op zijn buik, tierelierelom.

Met zijn hoedje ...

## De Zeppelin

(Canon)

Wij voeren met een zucht  
daarboven in de lucht,  
we zaten zo gezellig in een schuitje.  
En niemand kon ons zien,  
we hadden pret voor tien:  
Lang leve de zeppelin!

## Zo gaat ie goed, zo gaat ie beter

1-2-3-4-5-6-7

Zo gaat ie goed, zo gaat ie beter, alweer een kilometer  
En daarvoor, daar lopen ze niet door  
En daarachter, daar lopen ze wat zachter  
En daar tussen daar lopen ze te kussen  
En op zij daar lopen ze uit de rij

Één, twee, drie, vier, vijf, zes, zeven,  
Zo gaat ie goed, zo gaat ie beter, alweer een kilometer  
Één,twee,drie,vier,vijf,zes,zeven  
Zo gaat ie goed zo gaat ie beter  
Alweer een kilometer van mijn schoenen afgesleten

Één,twee,drie,vier,vijf,zes,zeven  
Zo gaat ie goed, zo gaat ie beter  
Alweer een kilometer van mijn schoenen afgesleten,  
Maar mijn moeder mag het niet weten want dan krijg ik niet te eten  
Één, twee,drie,vier,vijf,zes,zeven  
Zo gaat ie goed, zo gaat ie beter  
Alweer een kilometer van mijn schoenen afgesleten  
Maar mijn moeder mag het niet weten want dan krijg ik niet te eten  
En mijn vader mag het niet horen want dan krijg ik om mijn oren.

## Dit is het einde

Dit is het einde  
dat doet de deur dicht



# Avondvierdaagse Driebergen-Rijsenburg

daar zijn geen woorden voor  
nee dat is tralala lala lala  
nee dat is tralala lala.

Dit is het einde  
dat doet de deur dicht  
daar zijn geen woorden voor  
nee dat is tralala lala lala  
nee dat is tralala lala.

Op een grote paddestoel  
Op een grote paddestoel  
rood met witte stippen  
zat kabouter Spillebeen  
heen en weer te wippen.  
Kraak, zei toen de paddestoel  
met een diepe zucht  
vlogen beide beentjes  
hoepla in de lucht!

Maar kabouter Spillebeen  
ging weer door met wippen  
op een grote paddestoel  
rood met witte stippen.  
Daar kwam Vader Langbaard aan  
en die zei toen luid:  
"Moet dat stoeltje ook kapot?  
Spillebeen, schei uit!"